

Het grote plan van God met de twee olijbomen

Wist je dat Jezus zelf zegt dat Hij gekomen is om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen? Lucas 4:43

En wat is dan het evangelie van het Koninkrijk van God?

GELIJKENISSEN

Jezus legt dat onder andere uit in de gelijkenissen.

Een mooie gelijkenis om te bekijken is de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Gelukkig hoeven we bij deze gelijkenis niet te gissen wat de betekenis is, Jezus legt hem zelf uit.

Lees die gelijkenis maar eens in Mattheüs 13:24-30 en de uitleg in 13:38-43.

Als je dat gelezen heb vraag ik je: Wie zijn de kinderen van het Koninkrijk?

Met een beetje logisch nadenken moet je het goede antwoord kunnen geven. Met zo'n duidelijke uitleg door Jezus zelf moet het toch niet zo moeilijk zijn.

Nu weet ik uit ervaring dat de meeste christenen geen goed antwoord geven. Meestal hoor ik ze zeggen: Die kinderen van het Koninkrijk zijn wij.

Wij, christenen, denken veel te veel alles naar ons zelf toe. Zo van 'alles draait toch om de gemeente in de bijbel'?

Gaat het in de bijbel alleen om de gelovigen in Christus?

Is Israel uit Gods plan geschrappt?

God heeft een onvoorwaardelijke belofte gedaan aan Abraham, Izak en Jacob.

Een land belofte.

Een land voor Zijn volk Israel. Gen.12:7 en 15:18-21.

Natuurlijk is er ook een geestelijke belofte, maar dat is voor een andere bijbelstudie.

In die gelijkenis maakt Jezus ons duidelijk dat God nog steeds een plan heeft met Zijn volk Israel.

In Gods Koninkrijk zal Jezus tarwe zaaien. Dat zijn de kinderen van het Koninkrijk.

Helaas blijkt er ook onkruid tussen die tarwe te groeien.

De engelen willen dat onkruid er tussenuit halen, maar dat vind Jezus geen goed plan.

Laat de tarwe en het onkruid maar samen opgroeien tot de oogst.

Dan zegt de Zoon des mensen = Jezus: "Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden."

Goed lezen!

Wanneer wordt het onkruid verzamelt?

Eérs! Nog voordat de tarwe wordt geoogst.

Wanneer wordt het onkruid verzamelt?

Tijdens de oogst.

Wanneer is die oogst?

"De oogst is de voleinding van de wereld", legt Jezus uit.

Wanneer is dat dan, de voleinding van de wereld?

Ik lees in Openbaring 20 dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal worden geschapen.

Dat betekent dat de huidige wereld zal eindigen. Als de tijd vol is zal de wereld voleindigd zijn.

Dat zal gebeuren aan het eind van de laatste 1000 jaar.

De wereld heeft dan 7000 jaar bestaan. Bij God is 1000 jaar als 1 dag.

Na 6000 jaar moeite en pijn, waarin de duivel de vorst van deze wereld is, komen de zevende 1000 jaar. Een dag van 1000 jaar vrede waarin Jezus Koning is in Zijn Koninkrijk.

Bij bijna alle gelijkenissen zegt Jezus: Het Koninkrijk van God is als...

Ze gaan allemaal over Gods Koninkrijk. Niet over de gemeente van Jezus Christus.

Het Koninkrijk van God is daar waar Jezus is. Jezus vertelt die gelijkenissen aan de Joden. De gelijkenissen hebben alles te maken met het volk Israel.

GODS VERBOND

Zoals ik in het begin al zei, God heeft een verbond gesloten met Abraham. Het is een eeuwig verbond. De nakomelingen van Abraham zullen in het land Israel wonen. In de bijbel zien we de geschiedenis van Israel.

In basis zijn er twee geschiedenis lijnen.

1. **Het volk Israel.** Onderverdeelt in hen die geloven en hen die niet geloven.
2. **De heidenen,** ofwel de andere volken dan het volk Israel. Ook deze bestaan uit twee

groepen. Gelovige heidenen en ongelovige heidenen.

Ik heb een schema getekend. Misschien handig om dat er bij te pakken. Dat maakt het, naar ik hoop, iets overzichtelijker.

DE LIJN VAN HET VOLK ISRAEL

Over het volk Israel staat veel in de bijbel. Ze werden door God uitgeleid uit het land Egypte, weg uit de verdrukking. De eerste Exodus.

Door de woestijn heen op weg naar het beloofde land.

Door hun ongelof heeft die reis 40 jaar geduurd.

Eenmaal in het land wilde het volk koningen. Na Saul en David kwam Salomo. Salomo zondigde zo erg dat God 10 stammen van zijn koninkrijk afscheurde.

Vanaf toen waren er twee koninkrijken. Het Noordelijke koninkrijk Israel, meestal aangeduid als Israel of Efraïm, ook wel als Samaria naar hun hoofdstad, en het zuidelijke koninkrijk Juda.

Dit is belangrijk om te weten omdat er in veel teksten gesproken wordt over twee verschillende koninkrijken.

2000 jaar na de uittocht uit Egypte kwam Jezus Messias in het land Israel. Hij predikte, stierf en stond op. Slechts enkelen van de Joden geloofden in Hem. De rest wilde niet met Hem verbonden zijn.

Paulus schrijft hier over in Romeinen 11. Hij vergelijkt het volk Israel met de takken van een olijfboom. Een boom met een heilige wortel. *“En als de wortel heilig is, dan de takken ook.”* Rom. 11:16.

Het blijkt nu dat sommige takken zijn afgerukt. Rom. 11:17.

Die afgebroken takken worden niet verbrand, ze blijven bewaard.

Er zal een tijd komen dat die takken weer opnieuw kunnen worden geënt. Rom. 11:23.

Die afgebroken takken zijn verharde Israëlieten.

Maar er is een geheimenis...

Ze blijven verhard **totdat** de volheid van de heiden is binnengegaan.

“En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion

komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.” Rom. 11:26.

Zij zijn nog steeds ‘*geliefden vanwege de vaders.*’ Rom. 11:28.

De natuurlijke lijn, met beloften van land, van het volk Israel bestaat nog steeds.

“Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!” Rom. 11:1.

Er staan nog veel profetieën in de bijbel over dit ongehoorzame volk. Verderop daar meer over.

DE LIJN VAN DE HEIDENEN

Er is ook een lijn van heidenen. Dit zijn alle volken die geen Israëlieten zijn.

Paulus noemt die heidenen ‘takken van een wilde olijfboom’.

Vanaf Jezus’ dood en opstanding zijn er niet alleen Joden die in Hem geloven, maar komen er steeds meer heidenen tot geloof.

Paulus het heeft over de tamme olijfboom waar takken vanaf zijn gerukt (ongelovige Israëlieten).

Op die stam van de tamme olijfboom worden nu takken geënt die van de wilde olijfboom komen.

Het zijn takken vanuit de heidenvolken.

Heidenen die tot geloof zijn gekomen. Deze takken worden christenen genoemd.

Aan die heilige olijfboom zitten dus voortaan twee soorten takken.

De oorspronkelijke takken (Messias-beleidende Israëlieten), en takken vanuit de heidenen die in Jezus geloven.

Samen zijn zij de gemeente van Jezus Christus.

Geestelijke afstammelingen van Abraham.

Als het getal van de heidenen, die in het boek van het leven zijn opgetekend, vol is, komt Jezus terug.

De gelovige heidenen én de Israëlieten die Jezus Messias hebben aangenomen, samen het lichaam van Jezus - de gemeente, zullen dan bij Jezus zal zijn.

Hoe dat alles gaat en zal zijn kan je in andere bijbelstudies zien.

HET DUIZEND-JARIG VREDERIJK

Na Jezus' wederkomst, aan het eind van de zesduizend jaar waarin we nu nog leven, zal Jezus al die ongelovige Israëlieten bijeenbrengen in het land Israel.

De afgebroken takken van de olijfboom, de ongelovige Israëlieten, van de 10-stammen en de Joden, zullen van over de hele wereld door Jezus worden verzameld en naar het land Israel worden gebracht.
Weg uit de verdrukking.
Dit is de Tweede Exodus.

Dan zal blijken dat God de verharding van de afgebroken takken zal wegnemen en Hij zich met hen zal verzoenen.
Deze verzoening is de vervulling van vele profetieën en van één van de Feesten: De Grote Verzoendag (Yom Kipoer).

Wanneer zal Jezus al die Israëlieten van over de hele wereld bijeen brengen?
Dat zal gebeuren nadat wij -gelovigen- Jezus tegemoet zullen zijn gegaan in de lucht.
1Thessalonicenzen 4:15-17
*“Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”*

Dit is de **weder**komst van Jezus Messias voor alle gelovigen.
Het natuurlijke volk Israel zal dit ervaren als de **eerste** komst van de Messias.

Na Jezus' wederkomst op aarde zal Hij Zijn Koninkrijk vestigen en regeren vanuit Jeruzalem.
Dat Koninkrijk zal er 1000 jaar zijn.
Jezus zal regeren over natuurlijke mensen.
Mensen van vlees en bloed.
Na die 1000 jaar zal er een hemels Koninkrijk zijn.

PROFETIEËN VOOR DE AFGEBROKEN TAKKEN

Bijeenbrengen

Er zijn talloze profetieën die laten zien dat God de Israëlieten zal laten terugkeren naar het land Israel. Hieronder een paar:

Jeremia 3:14-18

“Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen.”
Deze terugkeer gaat niet over de terugkeer van de Joden nu. Het is een toekomstige gebeurtenis.

Want... *“In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem.”*

Jeremia 32:37-44

“Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.”

Ezechiël 37:21-22

*“Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.
Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.”*

Micha 2:12-13

“Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen... Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.”

Mattheüs 24:31

“En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Bekering - Verzoening

Enmaal in het land zullen zij zien wie Hij is die zij doorstoken hebben. Dan zal Hij zich met hen verzoenen. Jezus zal hun zonden weg doen.

Johannes 19:37 en Zacharia 12:10
“Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.”

Hosea 3:5
“Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.”

Het zal **de** grote verzoendag zijn. Leviticus 23:26-28

Micha 7:18-20
“Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.”

Romeinen 11:25-27
“En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.”

Zacharia 3:7-10
“Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen.”

Jezus zal al die Israëlieten die Hij verzameld heeft, van over de hele wereld en die bij Hem in het land Israel zullen wonen, Zijn Geest geven.

Ezechiël 36:26-28
“Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.”

Joël 2:28-32
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees.”

Amos 9:14-15
“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.”

Wat een geweldige tijd zal dat zijn!
 Israel voluit het volk van God.
 Hij zaait hen in het land Israel.
 Duizend jaar lang zullen zij daar wonen.
 Jezus zal hun Koning zijn.

DE HEIDENVOLKEN IN HET 1000-JARIG KONINKRIJK VAN GOD

Na de wederkomst van Jezus zal Hij regeren vanuit Jeruzalem. Niet alleen over Zijn volk Israel, maar over de hele wereld, alle heidenvolken. Dat zijn alle volken die geen Israëlieten zijn.

Van die volken (de heidenen) zullen er zijn die zich zullen richten op de HEERE, tot Jeruzalem.

Jeremia 3:17
“Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.”

Zacharia 8:23
“Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.”

Uit de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe (Israel) leren we dat er toch ook mensen zullen zijn die zich niet tot God zullen keren, maar nog steeds de geest van de duivel in zich hebben.

Ook weten we vanuit Openbaring 20 dat velen in de laatste dagen van het duizendjarig rijk zich alsnog laten verleiden door de duivel. Ze zullen zich tegen Jezus keren. Er zal weer oorlog zijn.

Openbaring 20:8-9
“En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.”

Openbaring 20:10
“En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen.”

EINDE TWEE LIJNEN VAN DE OLIJFBOMEN

Hier eindigen de twee lijnen van de Olijfbomen.
 In die 1000 jaar van vrede, waar Jezus de wereld zal regeren, was het volk Israel een natuurlijk volk. Ze hadden zich wel bekeerd en

hadden de Heilige Geest ontvangen. In dat opzicht waren zij een geestelijk volk, maar wel van vlees en bloed. Eigenlijk ongeveer net zoals wij, gelovigen, nu zijn.

En net zoals wij, gelovigen in Jezus Christus, bij de wederkomst van Jezus naar een hoger plan worden gebracht, zo zullen de gelovige Israëlieten, aan het eind van die 1000 jaar, ook op een hoger plan worden gebracht. Zij zullen ook het eeuwige leven krijgen.

Na die 1000 jaar houdt de aarde op te bestaan.

Openbaring 20:11

“11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.”

Allen die niet tot leven waren gekomen bij de eerste opstanding, dat is als Jezus terugkeert naar de aarde, zullen worden opgewekt aan het eind van de laatste 1000 jaar. Dat is de **tweede** opstanding. Dan zullen al diegenen worden geoordeeld op grond van hun werken.

De gelovigen in Christus Jezus zijn tot nieuw leven gekomen bij de **eerste** opwekking. Lees het allemaal maar na in Openbaring 20. Er is natuurlijk veel te zeggen over de gelovigen uit de heidenen die samen met de gelovigen uit het volk Israel de gemeente vormen, maar dat kan je allemaal vinden in andere bijbelstudies.

Na dat eindoordeel van God, die op de witte troon zit, zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geschapen. Mooi om ook dat te lezen in Openbaring 21-22.

Wat een geweldige God hebben wij. En hoe mooi dat Hij alles aan ons laat zien in Zijn Woord.